

VEERTIGDAGENTIJD,
HET GELOOF VAN HET HART BRENGT GERECHTIGHEID
(ROMEINEN 10:10)
WEEK 1.

ZONDAG 10 MAART.

Lucas 4:1-13

Jezus zei: "Een mens leeft niet van brood alleen".

Wij hebben brood nodig. Voor lichaam. Om te leven.
Zo hebben wij ook God nodig. Broodnodig. Om te lezen.
Alleen het vertrouwen op God brengt rust.
Zo mogen wij deze 40dagentijd beginnen.
Laten wij de zondagen als echt rustdagen vieren.

MAANDAG 11 MAART.

Deuteronomium 32:1-4.

Mozes zei: "God is een rots, Hij staat voor recht. Alles wat Hij doet, is volmaakt".

Wij hebben niet veel rotsen. Rotsen zijn robuust. Daar kun je tegen aanleunen. Die buigen niet naar de situatie. Wanneer was jij een rots voor anderen? Stevig en standvastig?

DINSDAG 12 MAART.

Marcus 4:1-20

Jezus zei: "Er zijn mensen die zijn als zaad dat op goede grond is gezaaid: Zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht".

Kennen wij van die mensen? Mensen die leven vanuit compassie en liefde. Mensen die leven vanuit Gods Woord en die dat met liefde uitdragen. Niet betweterig, maar stralend. Of zou je zelf zo iemand willen zijn? Bid er om. Jij kleiner en God meer.

WOENSDAG 13 MAART.

Psalm 56

Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven.

Gods hoede is als een mantel om mij heen geslagen. Ik mag mij beschermd weten. Juist op momenten als het leven zwaar is. Juist dan mag ik wandelen in zijn licht. Het licht van het leven. Het leven met God.

DONDERDAG 14 MAART.

Efeziërs 3:1-12

Paulus schreef: "Ik ben dienaar van het Evangelie geworden door de gave van Gods genade".

In dienst waarvan sta jij? Waar geef jij je hart aan? Een toegewijd leven is goed. Heel goed zelfs. Maar toewijden aan God betekent dat je je geestelijk sterkt voelt het leven te kunnen omarmen. Ook de pijnlijk momenten. Dan merk je wat leven is.

VRIJDAG 15 MAART.

2 Korinthe 1:18-22.

Paulus schreef: "Jezus Christus was niet iemand die Ja zei en Nee bedoelde".

Ja is ja en Nee is nee.
Zeggen wat je bedoelt, scheidt duidelijkheid.
Soms geeft het een conflict.
Maar dat kan in liefde gebeuren.
Helder zijn. Zoals Jezus helder was.
Oh ja, en ook omgekeerd.
Als een ander tegen jou helder is.
Aanvaard dat en blijf de liefde ontdekken.

ZATERDAG 16 MAART.

Colossenzen 3:12-21

Paulus schreef: "Laat de woorden van Christus in al hun rijkdom in u wonen".

De woorden van Christus zijn rijk.
Het zijn woorden van leven.
Het zijn woorden die helder zijn.
Ze kunnen begripvol zijn en vermanend.
Maar ze zullen je leven nooit verduisteren.
Klamp je daar aan vast.
Klamp je aan Jezus vast.
Hij leeft nog steeds in je hart.
Ssstttt...laat Hem aan het woord.