

VEERTIGDAGENTIJD,
HOUDT STAND IN DE HEER
(FILIPPENZEN 4:1)
WEEK 2.

ZONDAG 17 MAART.

Lucas 9:28-36

Er klonk een stem uit de wolk: "Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem".

Luisteren naar Jezus. Luisteren is geen horen.
We horen heel veel. Maar luisteren wij ook?
Naar elkaar? Naar Gods Woord? Naar Jezus?
Probeer deze week iets intenser te bidden en te luisteren naar God.
Moeilijk? Probeer het dan eerst eens met dierbaren om je heen.

MAANDAG 18 MAART.

Lucas 1:67-79.

Zacharias zei: "Geprezen zij de Heer, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost".

Je bekommeren. Wat een mooi woord eigenlijk.
Het betekent dat de ellende van de
ander iets met je doet. Je gaat er mee aan de slag.
Zo is God dus ook. Als je zorgen hebt:
Leg ze bij God neer in gebed.
De zorgen verdwijnen niet, maar jij verandert.

DINSDAG 19 MAART.

1 Johannes 5:18-21

Johannes schreef: "Wij zijn in God, omdat wij in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven".

Wat een rijkdom dat Jezus niet alleen een mooi voorbeeld is, maar dat Hij het eeuwige leven is. Dat leven is nu al begonnen. Besef je eigenlijk wel dat je leeft met God? En hoe voelt dat? Of hoe beleef je dat? Deel dat eens met een ander. Dat is getuigen.

WOENSDAG 20 MAART.

Psalm 139

Voor het woord op mijn tong is, weer Gij al wat ik ga zeggen.

Wat prachtig. Soms denken wij dat wij met heel veel woorden moeten bidden. Wel nee! En soms kan dat niet eens. Dan vallen we stil. Maar God weet het al. Daarom steken veel mensen een kaarsje op. Doe dat ook maar en zeg dan: U weet wel waarom. Kan dat niet in jouw kerk?
Vraag er om. Een gebedshoekje is krachtig.

DONDERDAG 21 MAART.

Filippenzen 3:12-21

Paulus schreef: "Ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor mij ligt. Ik ga recht op mijn doel af".

Zo, dat zijn krachtige woorden. Wat gebeurd is, is gebeurd. Natuurlijk heeft het verleden invloed gehad. Maar je staat in het NU. En je gaat naar de toekomst. Kom op! Stop met omzien en klagen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga recht op je doel af!

VRIJDAG 22 MAART.

Openbaring 1:1-8.

*Jezus Christus is de betrouwbare getuige,
Hij heeft ons lief en heeft ons bevrijd
van onze zonden.*

Je vraagt je wel eens af: Wie kan ik vertrouwen?
Ongetwijfeld veel mensen. Ben jij altijd te vertrouwen?
Of zijn mensen wel eens teleurgesteld geraakt in je?
Op Jezus kun je altijd vertrouwen. Zeker op zijn beloften
dat Hij het ware leven is over de grens van de dood.
Geloof je dat?

ZATERDAG 23 MAART.

2 Thessalonicenzen 3:1-5

Paulus schreef: "De Heer is trouw. Hij zal u kracht geven om u tegen het kwaad te beschermen".

Ben je wel eens onrustig? Heb je wel een kwade gedachten? Waarom? Is dat onmacht? God is trouw om je daar tegen te beschermen. Want kwaad zit vaak van binnen. Je kunt deze Bijbelse zin ook als een gebed lezen. Vouw je handen maar en spreek het uit. Je zult de rust en de vrede voelen.