

VEERTIGDAGENTIJD,
MIJN NAAM IS: IK ZAL ER ZIJN
(EXODUS 3:14)
WEEK 3.

ZONDAG 24 MAART.

Exodus 3:14

God sprak tot Mozes: Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij die is, zendt mij tot u.

God maakt zijn Naam bekend aan Mozes. Die naam is een belofte. Een belofte die nooit verbroken wordt. In vreugde en verdriet, Hij is er! In gezondheid en ziekte, Hij is er! In leven en sterven, Hij is er. Wat een kracht en sterkte en troost. Oh ja, en wij? Misschien kun jij er deze week ook extra zijn.

MAANDAG 25 MAART.

Efeziërs 2:1-10

Paulus schreef: God heeft ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.

Als je nu echt met Gods ogen kijkt naar de wereld,
dan zien je wat echt leven is.

Sterker nog. In het leven ontdek je God.

Je moet er wat voor loslaten,
maar je krijgt veel terug.

DINSDAG 26 MAART.

Marcus 3: 13-19

Jezus stelde er 12 aan met de bedoeling dat ze Hem zouden vergezellen en uitgezonden zouden worden met de macht om demonen uit te drijven.

Wat mooi dat Jezus zo een begin maakt met zijn kerk. In de naam van Jezus mogen de apostelen aan de slag. En zijn zij verder gegaan na de hemelvaart van Jezus. In zijn naam mag de kerk nog steeds mensen goed nieuws brengen. Het nieuws dat leven geeft. Want Jezus is dat nieuws.

WOENSDAG 27 MAART.

Jesaja 30:18-21

De Heer zal zich over jullie ontfermen.

Er kunnen altijd momenten zijn dat je je alleen voelt of eenzaam. Dat kan zelfs als je onder de mensen bent. Wanneer je gaat beseffen dat God echt altijd bij je is, in ziekte en gezondheid, in leven en sterven, dan voelt alles anders

.
.

DONDERDAG 28 MAART.

Ezechiël 20:40-44

“De Heer zegt: Door jullie zal ik de volken laten zien dat Ik heilig ben”.

Ben je als Christen anders dan anderen? Nee en ja. Nee, omdat ook wij gewoon mensen zijn die gewoon leven zoals iedereen. Ja, wij zijn anders omdat wij weten dat wij leven uit geloof, hoop en liefde. Dat mogen wij uitstralen. Daarin mogen wij een tegenbeweging zijn. Daarin mag iedereen God herkennen.

VRIJDAG 29 MAART.

1 Petrus 1:22-25.

Petrus schreef: “U bent opnieuw geboren door Gods levende en altijd blijvende Woord”.

Opnieuw geboren worden. Je eerste geboorte kun je niet meer herinneren. Dat is maar goed ook. Maar de dag dat je opeens beseft dat God in je leven is, die dag mag een feestdag zijn. Ieder jaar opnieuw. Laten we zondag daarop proosten. (Zondag is geen vastendag)

ZATERDAG 30 MAART.

Marcus 10:2-16

Jezus zei: “Laat de kinderen bij Mij komen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie zijn zoals zij”.

Soms kun je misschien terug verlangen naar je kinderjaren. Dat je nog vol vertrouwen in het leven stond. Een vertrouwen dat misschien ook beschaamd werd. Toch vraagt Jezus van ons om dat vertrouwen weer te beleven, maar dan vooral naar God toe. Hoe je kindertijd ook was: Breng het in gebed bij God. Misschien de pijn maar ook de dankbaarheid.