

VEERTIGDAGENTIJD,
LAAT U MET GOD VERZOENEN
(2 Korinthe 5:20)
WEEK 4.

ZONDAG 31 MAART.

Lucas 15:1-32

Jezus vertelde: De vader snelde op zijn zoon toe, viel hem om de hals en kuste hem.

Het verhaal van de verloren zoon is overbekend. Maar dit is wel een bijzondere passage. Nog voor de zoon kan zeggen dat het hem spijt, geeft zijn vader hem al de kus van vergeving.

Vergeving is de eerste vrucht van de liefde.

Zou jij dat kunnen? Je geliefde vergeven? Zomaar? Uit liefde?

MAANDAG 1 APRIL.

Jesaja 44:1-4

Dit zegt de Heer: “Wees niet bang mijn dienaar, die Ik heb uitgekozen. Ik zal mijn Geest uitstorten over jou”.

Wanneer was jij voor het laatst bang? En waarom? Deden mensen lelijk tegen je? Zag je je toekomst veranderen? Raakte je de regie kwijt? God belooft jou de H. Geest, de Trooster en Helper. Je angst

DINSDAG 2 APRIL.

Lucas 1:46-55

Maria zei: “Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder” .

Wat een dankbaarheid! Kunnen wij dit met Maria vandaag ook zeggen? Oh, er gaat van alles mis? Wat dan? Schrijf dat maar eens op. Maar als je klaar bent, dan ga je je zegeningen tellen. Waar voel je je beter bij? Zeg nou maar de woorden van Maria.

WOENSDAG 3 APRIL.

2 Korinthe 8:1-4

Paulus schreef: “Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zijn zij zeer vrijgevig”

Paulus schrijft dit over de eerste kerk. Kijk eens naar jouw kerk? Zijn jullie op de proef gesteld? Zijn jullie vervuld met grote vreugde? Leven jullie in armoede.....Zijn jullie vrijgevig? Bespreek dit eens.

DONDERDAG 4 APRIL.

Ezechiël 18:21-32

“De Heer zegt: “De dood van de mens geeft Mij geen vreugde. Kom tot inkeer en leef!”

De dood is afschuwelijk. Het staat ons tegen, ook al weten we dat ook wij dood moeten. Ja, ook jij. Soms kiezen mensen voor de dood. Dat wringt. Dat mag niet gewoon worden. Wij zijn geschapen om te leven. Ook over de grens van de dood heen. Keer je om naar God. Ieder dag. Ook jij mag stralen.

VRIJDAG 5 APRIL.

Jesaja 50:7-9.

God de Heer zal mij helpen. Wie zal mij dan veroordelen?

We oordelen wat af. Let maar eens op hoe vaak je iets van iemand vindt. Maar de grap is, dat mensen ook over jou van alles vinden. Het kan je onzeker maken. Je mag je altijd geborgen weten bij God, die ook iets van je vindt. Maar daar mag je zeker van worden. Hij kan streng in je geweten spreken, maar het is altijd opbouwend.

ZATERDAG 6 APRIL.

1 Petrus 5:5-11

Petrus schreef: "Stel u tegen de verleider teweer, gesterkt door uw geloof."

Verleiding lijkt mooi. Soms ziet het er uit als goud. Maar dan wel klatergoud. Verleiding brengt je vroeg of laat in moeilijkheden of in een situatie van spijt. Hoe kon ik zo stom zijn dat ik.....

Vraag je altijd af wat God van je wilt. Heus, je wordt er een mooier mens van.