

VEERTIGDAGENTIJD,
DE WEG VAN VERTROUWEN
(1 JOHANNES 5:14)
WEEK 1.

ZONDAG 1 MAART.

Mattheüs 4:1-11

Jezus zei: "Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen".

Een mooie start van de eerste week. Niemand wordt graag op de proef gesteld. Het lijkt een motie van wantrouwen. Waarom zou je op God niet vertrouwen? Wantrouw je God? Het zou kunnen. Misschien ben je teleurgesteld door zware momenten in het leven. Misschien goed om die momenten eens terug te halen. Hoe ontstonden ze? Leg ze in stilte bij God neer. Bid maar even.

MAANDAG 2 MAART.

Psalm 130.

Mijn ziel ziet uit naar de Heer en verlangt naar Zijn Woord.

Wij kijken soms uit naar iets moois. Verlangen naar een mooie ontmoeting kan ons al blij maken. Misschien verlang jij ook naar een vriendelijk woord van een ander. Maar wacht: Geef jij nou eens eerst een vriendelijk woord. Moeilijk? Lees deze psalm maar. God helpt.

DINSDAG 3 MAART.

Nehemia 9:9-19

Liefdevol als U bent Heer, hebt U uw volk in de woestijn niet verlaten.

Ja, we kunnen ons verlaten voelen. Of we zijn echt verlaten. Leeg voel je je dan. Je dagen voelen anders. Alsof je het leven opnieuw moet uitvinden. Wat doen we dan? Dan zoeken we naar tekens en lichtpuntjes die ons de weg wijzen. God toont ze, en zie: Er is weer een weg te gaan!

WOENSDAG 4 MAART.

Matheüs 9:35-10:8

Toen Jezus de menigte zag, voelde Hij medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder.

Zie jij wel eens mensen ronddolen? Of herken jij de leegte in de ogen van een ander? Wat doet dat met je? Eigen schuld, dikke bult? Nee, niet zo denken. Dat verhardt. Medelijden is meeleven. Zoek eens contact. En vergeet niet voor hen te bidden.

DONDERDAG 5 MAART.

Romeinen 6:20-23

Paulus schreef: "Bevrijd van de zonde en In dienst van God, oogst u toewijding aan Hem en zelfs het eeuwig leven".

In dienst waarvan sta jij? Waar geef jij je hart aan? Een toegewijd leven is goed. Heel goed zelfs. Maar toewijden aan God betekent dat je je geestelijk sterkt voelt het leven te kunnen omarmen. Ook de pijnlijk momenten. Dan merk je wat leven is.

VRIJDAG 6 MAART.

Psalm 40.

*Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht.
Hij heeft mijn roep gehoord.*

Ja hoor. Je mag best God om hulp roepen. Vertrouw er maar op dat Hij weet wat er leeft in je hart. Misschien is dit wel een goede dag om even een kwartiertje vrij te maken voor God. En bid maar eens lekker voor jezelf.

ZATERDAG 7 MAART.

1 Korinthe 13:1-13

*De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde is niet zelfzuchtig.*

Dat liefde komt en gaat, horen we in veel liedjes op de radio. Maar dat is geen liefde. Dat is zelfzucht. Liefde is houden van de ander met alle gebreken. De eerste vrucht van de liefde is vergeven. Herhaal dat maar in je hart.