

VEERTIGDAGENTIJD,  
DE WEG VAN VERTROUWEN  
(1 JOHANNES 5:14)  
WEEK 2.

**ZONDAG 8 MAART.**

*Mattheus 17:1-9*

*Jezus zei: Sta op en wees niet bang. .*

Bang zijn, we kennen dat allemaal. Bang voor wat er komen gaat. Bang voor ziekte en voor dood. Bang om iemand te verliezen. Het kan ons verlammen. Onzeker maken. Toch zegt Jezus: Sta op en wees niet bang. Uiteindelijk mogen wij ons leven leggen in de handen van God. Ja, zeker als wij of onze dierbaren stervenden zijn. Neem het leven zoals het is en straal Gods liefde uit. Schud het bang-zijn van je af.

**MAANDAG 9 MAART.**

*Jesaja 11:1-10*

*Jesaja sprak: Gods oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn.*

Heb je haar al gezien? Weet je wat ze zei tegen hem? Ik heb gehoord dat.....en zo gaat het maar door. Wij praten ongemerkt zo over de ander. Of soms wordt er over ons gepraat. Doe dat niet. Sta open voor ieder mens. Ja, ook voor dat moeilijke mens.

**DINSDAG 10 MAART.**

*Mattheus 3:1-13*

*Johannes de Doper zei: Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel is nabij.*

Tot inkeer komen is niet eenvoudig. Het vraagt om je van bepaalde gewoontes die tussen jou en God instaan, af te keren. Je weet nu vast wel wat bedoeld wordt. Lukt dat? Moeilijk? Vouw je handen en bid.

**WOENSDAG 11 MAART.**

*Wijsheid 7:21-30*

*De wijsheid van God vernieuwt alles*

De wijsheid van God is ook de weidsheid van God.  
Door de wijsheid, die de H. Geest ons schenkt  
krijgen wij inzicht en ruimte in onszelf.  
Wat is belangrijk in mijn leven?  
Schrijf een 3 punten op en overdenk ze in stilte.

## **DONDERDAG 12 MAART.**

*Hebreeën 13:1-3*

*Bekommer u om de gevangenen alsof u zelf met hen gevangen zat.*

Eigen schuld, dikke bult. Je zit niet zomaar in de gevangenis. Dat is zo. Maar dan. Mooi dat de kerk present is in de gevangenis. De kerk ontmoet mensen die niemand meer wil ontmoeten. Stuur zondag eens een kaartje aan een willekeurige gevangenis. Afdeling pastoraat. En laat hen weten dat je voor ze bidt. En doe dat dan ook.

## **VRIJDAG 13 MAART.**

*Marcus 8:1-8*

*Maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht.*

Met de Thalys rijden we rechtdoor het landschap naar ons doel. Met het vliegtuig vliegen we in strakke lijnen naar een ander land.

Maar in ons leven? Hoeveel bochten, obstakels kuilen en bergen zoeken we niet op. Waarom? Kom op! Ga rechtdoor! God komt je tegemoet, iedere dag!

## **ZATERDAG 14 MAART.**

*Exodus 3:1-15.*

*God antwoordde Mozes: Ik-ben-die-er-zijn-zal heeft je gestuurd.*

Gods Naam is gelijk ook zijn wezen. Dit is Hij, dit doet Hij.

Wij mogen in die naam delen door Jezus.

Hoe kun jij de Naam van God laten zien aan de mensen om je heen? Ja, goede vraag hè.

Succes er mee.