

VEERTIGDAGENTIJD,
DE WEG VAN VERTROUWEN
(1 JOHANNES 5:14)
WEEK 3.

ZONDAG 15 MAART.

Johannes 4:4-26.

Jezus zegt: God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in Waarheid.

Ons geloof in Christus wordt soms aangevallen.

Dan denk je: Wat geloof ik eigenlijk?

We zouden alles zo willen weten en zien.

Maar dat gaat niet. De Heilige Geest kan ons wel helpen. Hoe? Bid tot de Heilige Geest, vraag om inzicht en lees dan de Bijbel. Tip: Begin bij het Evangelie volgens Lucas. Ik weet zeker dat je het in één keer uitleest.

MAANDAG 16 MAART.

Romeinen 13:11-14.

Paulus schreef: Laten we ons ontdoen van de praktijken van de duisternis. Omkleed u met de Heer Jezus Christus.

Als je dit leest, denk je dan aan een ander of aan jezelf? Paulus heeft het tegen jou. Ja, deze tijd is ook bedoeld om je eigen duistere kanten op te biechten. Wat zeg je? Die heb je niet? Oh, je hebt wel wat duistere kanten zeg je? Welke dan? Schrijf ze maar eens op. En geef ze in gebed aan Christus.

DINSDAG 17 MAART.

Psalm 142.

Heer, leid mij uit de beklemming, dat ik uw Naam mag loven.

Stel dat je vanmorgen wakker zou worden met alleen dat om je heen waar je God gisteravond voor gedankt hebt. Wat dan??

WOENSDAG 18 MAART.

Johannes 6:67-69.

*Petrus zei tot Jezus: Naar wie zouden wij moeten gaan.
U spreekt woorden die eeuwig leven geven.*

Naarstig zoeken wij naar spiritualiteit. Dat is in.
Karma, mindfulness,
mantra, happiness.
Er is van alles. Maar onze rust vinden wij bij Jezus.
Hij spreekt de woorden van God.
En God houdt echt van jou.
Ook al geloof je het niet. Het is toch zo.

DONDERDAG 19 MAART.

Jesaja 12:1-6.

*Ik heb een vast vertrouwen. Ik
wankel niet. De Heer is mijn
sterkte.*

Vertrouwen geeft rust. We hebben het ook nodig. Wantrouwen geeft onrust. Ook in onze relaties. Maar of je nu in je leven vertrouwen hebt of wantrouwen, op God kun je vertrouwen. Hij geeft je wat je nodig hebt.

VRIJDAG 20 MAART.

Hosea 10:12.

Zaai rechtvaardig en oogst met liefde.

Wie goed doet, goed ontmoet. Wie God doet, God ontmoet. Als je eerlijk bent, dan mag je in je leven alles met liefde doen. En dat geeft diepe vreugde. Waarom? Omdat je daarmee leeft voor de ander.

ZATERDAG 21 MAART.

2 Korinthe 5:18-22

*Paulus schreef: God heeft ons door Christus met zich verzoend
en ons door de verkondiging daarover toevertrouwd*

De kerk heeft eigenlijk niets anders te doen dan verkondigen dat wij God toebehoren en dat God van ons houdt. Als we dat zouden geloven, dan zouden we de verzoening uitstralen naar elkaar.
Met wie ga jij je verzoenen dit weekend?