

VEERTIGDAGENTIJD,
DE WEG VAN VERTROUWEN
(1 JOHANNES 5:14)
WEEK 4

ZONDAG 22 MAART.

Efeze 5:8-14

*Paulus schreef: Onderzoek wat de wil van de Heer is.
Neem geen deel aan vruchteloze praktijken.*

Ken je dat? Van die dagen dat je niks deed. Dat niets uit je handen kwam. Je was alleen maar bezig met internet, spelletjes, tv kijken, staren, wat tussendoortjes eten. Kan wel eens een keer lekker zijn. Maar als het ongemerkt vaker gebeurt? Wat wil je echt met je dagen, met je leven? Denk aan wat Jezus zei: "God liefhebben en je naaste". Dat kan door daden van liefde, maar ook door oprecht een stille dag te maken. Probeer het maar eens.

MAANDAG 23 MAART.

Hebreeën 11:8-16

Gelovigen zeiden van zichzelf dat zij gasten zijn op aarde. Zij laten blijken op doorreis te zijn naar een vaderland, het hemelse.

De kerkvader Augustines schreef al: "Mijn ziel is onrustig, totdat het zijn rust gevonden heeft bij God". Wij zijn ook maar op doorreis. Wij zijn slechts gasten. Maar een goede gast, laat een prettige indruk achter. Dus.....

DINSDAG 24 MAART.

1 Tes. 3:6-13

Paulus schreef: In al onze nood en ellende voelen wij ons gesterkt door uw geloof.

Lezen we het goed? Ja, we kunnen gesterkt worden door het geloof van anderen. Maar ook omgekeerd. Ons geloof en vertrouwen in God kan anderen tot steun zijn. Een mooie dag om eens voor elkaar te bidden. En laat die ander dat maar weten met een kaartje.

WOENSDAG 25 MAART.

Lucas 1:38

Maria sprak: Mij geschiede naar Uw woord.

De woorden van Maria zijn een belijdenis van vertrouwen.
Wij hebben niet alles in ons hand.
Dat beseffen wij in deze tijd maar al te goed.
We moeten opeens soms alles loslaten.
Leg je leven in de handen van de Heer.
Wat Hij wil mag geschieden.
Bid vandaag eens extra het Onze Vader.

DONDERDAG 26 MAART.

Mattheus 6:1-18

Jezus zegt: Als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent; alleen je Vader, die in het verborgene is.

Hoe gaat het met je vastendaad? Bevalt het? Je kunt iets loslaten en daarmee geestelijk ruimte maken voor God. Ik wens je weer verdere mooie vastenweken. Ssstttt.....niets zeggen.

VRIJDAG 27 MAART.

Jesaja 53:1-1

Na het lijden dat de dienaar van de Heer moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.

“Lijden is zinloos” zeggen we vaak. Is dat zo?
De lijdende mens is nooit zinloos. Maar lijden?
Wat is lijden? Lijden is verdriet en pijn. Het roept barmhartigheid en liefde op. Het doet iets met anderen.
Bezoek deze dagen eens een zieke, of iemand die lijdt aan eenzaamheid.

ZATERDAG 28 MAART.

Psalm 4

*Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet.
U geeft mij ruimte als ik belaagd word.*

In nood leert men bidden. Maar als je dat geleerd hebt,
wat doe je dan als je uit je nood bent?
Als God je weer ruimte geeft, spreek dan ook dankgebeden.
O ja, en misschien dat God je gebruikt
om een ander wat ruimte te geven. Gun die ander dat.